

ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ



ΤΜΗΜΑ: Α2

ΟΜΑΔΑ: ΑΝΩΝΥΜΟΙ!!!

ΚΑΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΣΤΡΑΤΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΕΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:

ΣΚΟΥΤΕΡΗ Ε.

ΓΑΛΑΝΗ Α.

- Οι ανατολικές θρησκείες χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από έντονη φιλοσοφική διάθεση. Παρά το γεγονός αυτό όμως, η λέξη «γυναίκα», δεν είναι και η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη στον βουδισμό.

- Λέγεται ότι η θεία του Βούδα τον είχε ακολουθήσει μαζί με άλλους μαθητές του στον δρόμο για τη Φώτιση. Είχε κάνει όλη την προετοιμασία, είχε νηστέψει, είχε ξυρίσει το κεφάλι της και την μεγάλη μέρα μαζεύτηκαν όλοι οι μαθητές προκειμένου να πάρουν τα νάματα της σοφίας του Βούδα. Τι απέγινε η καημένη η θεία; Αποκλείστηκε διότι ήτανε γυναίκα!!!



ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ

- Στο βουδισμό, στη θρησκεία που έχει καταχωριστεί ως περισσότερο φιλική απέναντι στο ασθενές φύλο, η γυναίκα βρίσκεται στο περιθώριο και εξαιρείται από τη μελέτη και το διαλογισμό.





- Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που δείχνει ότι η μειονεκτική θέση της γυναίκας είναι βαθιά ριζωμένη στη βουδιστική θεώρηση των πραγμάτων είναι ότι σύμφωνα με τις παραδόσεις της Νοτιοανατολικής Ασίας, το πέρασμα στη νιρβάνα είναι κάτι που το καταφέρνουν μόνον οι άνδρες.



- Οι γυναίκες δεν απαγορεύεται να καταφύγουν στο μοναχισμό.
- Όμως οι μοναχές, οι «μπικκούνι» είναι υποχρεωμένες να υπακούουν στους μοναχούς, να κάνουν τις καθημερινές δουλειές του μοναστηριού και η μελέτη του "θείου λόγου" αφήνεται στους άντρες.



- Επίσης, πολλές από τις γυναίκες που βρέθηκαν στο παρελθόν στο Ντόλμα Λινγκ, βουδιστικό μοναστήρι στα Ιμαλάια, έχουν υποστεί βασανιστήρια επειδή διέπραξαν φοβερά αδικήματα όπως είναι η αναφορά στον Δαλάι Λάμα!! Κάποιες που προσπάθησαν να ξεφύγουν χάθηκαν, ενώ πολλές υπέστησαν ακρωτηριασμούς λόγω των κρυοπαγημάτων.

- Τα τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες κινήσεις από προοδευτικούς βουδιστές που στόχο έχουν την ισότητα ανδρών και γυναικών.
- Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι αυτό του πνευματικού ηγέτη ενός βουδιστικού μοναστηριού του Κατμαντού, στο Νεπάλ, του Γκιαλγουάνγκ Ντρούκπα, ο οποίος έφερε στο μοναστήρι του Νεπάλ τέσσερις Βιετναμέζες για να εκπαιδεύσουν τις μοναχές, προσθέτοντας έτσι στα καθημερινά μαθήματα της γιόγκα και της φιλοσοφίας του καλού και του κακού κάρμα, τις πολεμικές τέχνες.



<http://www.alfavita.gr/old/9514>

http://enomenoibloggers.blogspot.com/2010/02/blog-post_6665.html

ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ

- Στον ινδουισμό, η γυναίκα έχει θέση μόνο εντός της οικογένειας και, σύμφωνα με την ινδουιστική παράδοση, «μια γυναίκα δίχως σύζυγο δεν είναι ολοκληρωμένη».



- Μονάχα η έλευση του γιου θεωρείται ευλογία. Η έλευση της κόρης είναι συχνά συνώνυμο της κατάρας. «Το να μεγαλώνεις κόρη είναι σαν να ποτίζεις τον κήπο του γείτονα», λέει ένα ινδικό ρητό!!!
- Πρόκειται για κάτι που συνεχίζει να ισχύει εν έτει 2012 στη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, των 714.000.000 κατοίκων... Επιπλέον, η χηρεία είναι «τιμωρία». Εξ ου και οι γάμοι ανήλικων κοριτσιών με ηλικιωμένους.

- Όσο για τις χήρες, η θέση τους ήταν έωλη έως επικίνδυνη.
- Σύμφωνα με τις Γραφές, υπήρχαν τρεις εναλλακτικές: να ταφούν μαζί με τον νεκρό, να παντρευτούν τον αδελφό του ή να ζήσουν απομονωμένες.
- Ενάρετη θεωρούνταν, ωστόσο, μονάχα η σύζυγος που ακολουθούσε το νεκρό σύζυγο στη νεκρική πυρά και καιγόταν μαζί του...





- Όσο εξωφρενικό και αν ακούγεται, το παραπάνω αποτελεί παλιά παράδοση των Ινδουιστών και φέρει την ονομασία «σάτι». Το εκπληκτικό είναι ότι υπάρχουν γυναίκες που πέφτουν αυτοβούλως στην πυρά, προκειμένου να γίνουν σάτι, κάτι που σχεδόν ισοδυναμεί με το να αγιάσουν.
- Τον βασανιστικό αυτό θάνατο μπορούν να αποφύγουν οι έγκυες και οι μητέρες μικρών παιδιών, αλλά όσες από τις υπόλοιπες δεν το κάνουν, τιμωρούνται και ξαναγεννιούνται ως γυναίκες μέχρι τελικώς να δεχτούν να γίνουν κάρβουνο μαζί με τον νεκρό σύντροφο.

- Όσες επιλέξουν να ζήσουν είναι καταδικασμένες στην απομόνωση, στο στιγματισμό, στο αιώνιο πένθος και στην ένδεια, αφού, είναι υποχρεωμένες να παραιτηθούν της περιουσίας τους

- Η παράδοση προστάζει η γη να μένει πάντα στα αρσενικά μέλη της οικογένειας!!!



- Ο παραλογισμός ενάντια στην γυναίκα δεν σταματά εκεί στον Ινδουισμό. Εφόσον μια γυναίκα γεννήσει κορίτσι, αυτό είναι ένα μωρό ανεπιθύμητο, σε αντίθεση φυσικά με το αγόρι το οποίο είναι καλοδεχούμενο.
- Αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή το αγόρι θα αυξήσει τα εισοδήματα της οικογένειας με τον γάμο του, αλλά και επειδή θα εξασφαλίσει την μετενσάρκωση των γονιών του.
- Άλλωστε, οι Ινδουιστές γονείς μετενσαρκώνονται κανονικά μόνο αν ο γιος τους χορέψει έναν τελετουργικό χορό γύρω από την πυρά όπου θα καούν κατά τον θάνατό τους . . .





- Έτσι, προκειμένου μια ινδουιστική οικογένεια να μην βρεθεί στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να πρέπει να μεγαλώνει ένα άχρηστο κορίτσι, ο τοκετός γίνεται στο σπίτι με τη βοήθεια μιας «άγιαα», δηλαδή μαίας, και το μωρό σκοτώνεται επί τόπου αν δεν έχει το πολυπόθητο φύλο.
- Η μητέρα βεβαίως δεν ερωτάται αφού όλα συμφωνούνται μεταξύ πατέρα και άγιαα, η οποία δηλώνει ότι το μωρό γεννήθηκε νεκρό.



www. GEORGE. CREAMSOCIETY. IN @theminimalist_vivian_30year